

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΤΕ Ν.ΑΧΑΪΑΣ

Από την Δευτέρα 26 Μάρτη έχει αρχίσει ένας μαχητικός αγώνας από τους εργαζόμενους και νυν απολυμένους στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ. Έτσι όλη την προηγούμενη εβδομάδα το σωματείο των εργαζομένων προχώρησε σε απεργία και από την Πέμπτη το κεντρικό κτήριο του ΟΤΕ (επί της οδού Ακρωτηρίου) βρίσκεται σε αποκλεισμό (ώστε να μην επιτραπεί ούτε στους μόνιμους εργαζόμενους αλλά ούτε και στους εργαζόμενους της ΟΤΕplus να δουλέψουν ή να εκπαιδευτούν προκειμένου να εμποδιστεί πλήρως η παραγωγική διαδικασία στο κτήριο) που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της Δ. Ελλάδος, ζητώντας απαγόρευση των απολύσεων και απορρόφηση όλου του προσωπικού από τον ΟΤΕ κάτω από ενιαίο εργασιακό καθεστώς και όχι από θυγατρικές με μισθούς πείνας και με αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον.

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του σωματείου «Οι σημερινοί ελαστικά εργαζόμενοι 4ωροι τηλεφωνητές αντικατασταθούν από ακόμα πιο αναλώσιμους, ελαστικούς και φθηνούς εργαζόμενους στην ΟΤΕplus, θυγατρική εταιρία του ίδιου του ΟΤΕ. **Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στην ΟΤΕplus καλούνται να εργαστούν κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί λαμβάνοντας 190 ευρώ για 4ωρη απασχόληση (μια μείωση της τάξης του 50% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα), 380 ευρώ για 6ωρη και 510 ευρώ για 8ωρη.**» Αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι ο ΟΤΕ γίνεται η πρώτη εταιρία η οποία κάνει πράξη το μνημόνιο 2, καταργώντας την συλλογική σύμβαση που είχε υπογραφεί και δείχνοντας τι πρόκειται να επακολουθήσει... Προφανώς από δω και πέρα αυτή θα είναι η καθημερινή πραγματικότητα της εργασίας για όλους μας. Μισθοί πείνας, ελαστική-επισφαλής εργασία, διαρκής αξιολόγηση, ατομικές συμβάσεις κοκ.

Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να δέσει και η ρητορική των αφεντικών, η οποία προωθεί τον ανταγωνισμό και τον κανιβαλισμό μεταξύ των εργατών προσπαθώντας να εξασθενήσει τις όποιες αντιστάσεις και δεσμούς αναπτύσσονται μεταξύ τους και να αποτρέψει την δημιουργία ενός κοινού συλλογικού αγώνα ενάντια τους. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι με τα αφεντικά δεν έχουμε κανένα κοινό συμφέρον. Εκμεταλλευόμενα την κρίση και την ανεργία και με γελοιές προφάσεις περί ζημιών και χασούρας (στην περίπτωση του ΟΤΕ μόνο χασούρα δεν υπάρχει βέβαια αφού έχει παρουσιάσει κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων το τελευταίο εξάμηνο) προσπαθούν να επιβάλλουν ακόμη σκληρότερους όρους εκμετάλλευσης οδηγώντας στην εξαθλίωση ολοένα και περισσότερα κοινωνικά κομμάτια. Αν δεν δράσουμε εμείς κανείς δεν θα το κάνει για εμάς. Απέναντι στην τρομοκρατία και τον εκφοβισμό των αφεντικών να προτάξουμε την αλληλεγγύη, τις μαχητικές κινητοποιήσεις, τους αδιαμεσολάβητους ταξικούς αγώνες. Απεργίες όπως αυτή των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ μπορούν και πρέπει να αποτελούν ζητούμενο. Η σύσταση και η δράση σωματείων βάσης (σε αντίθεση με τους επίσημους συνδικαλιστικούς μηχανισμούς που αποτελούν τροχοπέδη για τους εργατικούς αγώνες), σωματείων των οποίων η δύναμη αντλείται από την συμμετοχή και την καθολική στήριξη στις αποφάσεις, από την οριζόντια δομή και τα οποία υπερβαίνουν τα συντεχνιακά τους αιτήματα, θέτοντας παράλληλα και ζητήματα ενοποίησης των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει αλληλέγγυους.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!

**ΑΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

εργαλειοφόρος | *συνέλευση αναρχικών ενάντια στη μισθωτή σκλαβιά*
συνέλευση κάθε Τρίτη στις 7 στο Παράρτημα
ergaleioforos.squat.gr